

“Το κλίμα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει... Εμείς;”

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ανδρέας Σμοΐλης – Μελίνα Ρήγα

Μαθητές στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης 2007-2008

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη

alexiasi@theatroedu.gr

ΠΡΟΣΩΠΑ: (Με σειρά εμφάνισης)

Αφηγητής

Μικρός Πρίγκιπας

Πρίγκιπας Ουίλιαμς

Γιαγιά Κοκκινোসκουφίτσας

Κοκκινোসκουφίτσα

Ξωτικά της Βασίλισσας του Χιονιού

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα 1

(Είμαστε στο αστέρι του Μικρού Πρίγκιπα. Στη μέση της σκηνής υπάρχει μια άδεια γλάστρα και δίπλα της σκυμμένος ο Μικρός Πρίγκιπας. Μπαίνει ο Αφηγητής)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Βρισκόμαστε στο αστέρι 328. Ο Μικρός Πρίγκιπας μόλις ανακάλυψε πως το αγαπημένο του τριαντάφυλλο εξαφανίστηκε.

Το τριαντάφυλλο αυτό ήταν ο μοναδικός του φίλος τα τελευταία χρόνια και είναι αποφασισμένος να ψάξει παντού για να το βρει...

Εικόνα 2

(Σε φόντο ο Μικρός Πρίγκιπας να ταξιδεύει. Τον βλέπουμε να πηδάει από τον ένα πλανήτη στον άλλο. Ταυτόχρονα ο αφηγητής βρίσκεται μπροστά του και μιλάει στο κοινό)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το μικρό αγόρι σκέφτηκε ότι το λουλούδι του θα είχε πάει σε κάποιον άλλο πλανήτη. Το πρώτο μέρος που του ήρθε στο μυαλό ήταν ο πλανήτης των παραμυθιών, καθώς του μιλούσε γι' αυτόν κάθε βράδυ και πάντα ήθελε να τον επισκεφτεί.

Έτσι, μετά από ένα μεγάλο και κουραστικό ταξίδι, ο μικρός μας φίλος έφτασε επιτέλους στον προορισμό του.

Πρώτος του σταθμός, το χωριό της «Χιονάτης και των 7 νάνων».

Εικόνα 3

(Βρισκόμαστε στην αυλή της Χιονάτης. Μπαίνει ο Μικρός Πρίγκιπας και βρίσκει τον πρίγκιπα της Χιονάτης, σκυθρωπό, να κάθεται μόνος του)

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: *(χαρούμενα)* Γεια! Έχασα το τριαντάφυλλό μου. Μήπως το είδατε πουθενά;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ: *(θυμωμένα)* Όχι, δεν το είδα!

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Α, κρίμα... Ε, σας έκανα κάτι και θυμώσατε;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ: Όχι παιδί μου, συγγνώμη για τον τρόπο μου. Ξέρω ότι έχεις τη στεναχώρια σου, αλλά η δικιά μου είναι μεγαλύτερη...

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Τι έγινε, θέλετε να μου πείτε; Στο παραμύθι φαίνεστε πολύ ευτυχισμένος... Μήπως έπαθε τίποτα η Χιονάτη;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ: Ναι... δυστυχώς. Το κακό που έκαναν στη φύση οι άνθρωποι της Γης έφτασε μέχρι τον δικό μας πλανήτη. Έτσι, η Χιονάτη πηγαίνοντας να φάει το μήλο της δηλητηριάστηκε από τα πολλά φυτοφάρμακα που είχε. Έτσι άδικα χάθηκε...

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: *(ζαφνιασμένος)* Αλήθεια; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο λυπάμαι...

Και οι νάνοι; Τι απέγιναν;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ: Οι νάνοι, παιδί μου, βρίσκονται στο κρεβάτι, άρρωστοι. Η υγεία τους επηρεάστηκε πολύ από τα λιπάσματα που είχαν ρίξει στα χωράφια.

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Καλό κουράγιο, Πρίγκιπα Ουίλιαμς. Εγώ πρέπει να συνεχίσω το ταξίδι μου.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ: Αντίο! Σου εύχομαι να βρεις το τριαντάφυλλό σου.

Εικόνα 4

(Φόντο ο Μικρός Πρίγκιπας να περνάει από το ένα παραμύθι στο άλλο. Μπροστά βρίσκεται ο Αφηγητής)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάπως έτσι συνεχίζεται η περιπλάνηση του Μικρού μας Πρίγκιπα στον πλανήτη των παραμυθιών, ψάχνοντας τον αγαπημένο του φίλο, το τριαντάφυλλό του...

Επόμενος σταθμός, το χωριό της «Κοκκινοσκουφίτσας», όπου ζει ευτυχισμένη με τη γιαγιά της. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε μέχρι τώρα...

(Ο Μικρός Πρίγκιπας πλησιάζει γεμάτος περιέργεια τη μικρή ξύλινη πόρτα του σπιτιού της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας και την χτυπάει)

ΓΙΑΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ: (φωνή) Ποιος είναι;;;
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: (διστακτικά) Μπορώ να περάσω;
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Γιαγιά μου, μην σηκώνεσαι! Θα ανοίξω εγώ.

(Η Κοκκινোসκουφίτσα ανοίγει την πόρτα και ο Μικρός Πρίγκιπας μπαίνει μέσα)

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Γεια σου! Ποιος είσαι; Τι γυρεύεις εδώ;
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ψάχνω το τριαντάφυλλό μου... Μήπως το είδες πουθενά;
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Δυστυχώς όχι. Όμως μπορεί να βρίσκεται κάπου στην αυλή. Ξέρεις, τις τελευταίες ημέρες δεν έχω βγει καθόλου από το σπίτι. Φροντίζω τη γιαγιά μου που είναι βαριά άρρωστη...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Άρρωστη;;; Τι έχει δηλαδή;
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Τι να σου εξηγώ...
Τώρα πια στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, όλοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα. Να φανταστείς, ακόμα και οι πρίγκιπες δεν έχουν λευκά άλογα, αλλά λευκές λιμουζίνες! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί ήρωες όπως ο Σρεκ, ο βασιλιάς των Λιονταριών και η γιαγιά μου να υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καυσαερίων από τα αυτοκίνητα...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Πω, πω! Δεν το πιστεύω! Πες της περαστικά! Δυστυχώς είναι ώρα να φεύγω... Φοβάμαι μην έχω καμία απρόσμενη συνάντηση με τον κακό λύκο.
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Στο καλό! Και μην ανησυχείς. Τον λύκο, όπως και δεκάδες άλλα ζώα τα σκότωσαν οι λαθροκυνηγοί που βρίσκονται εδώ γύρω...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Τον σκότωσαν; Παρόλο που ήταν κακός, δεν του άξιζε κάτι τέτοιο. Κρίμα...
Αντίο Κοκκινোসκουφίτσα!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα 5

(Αρχίζει να σκοτεινιάζει. Βλέπουμε τη σκιά του Μικρού Πρίγκιπα να κατευθύνεται στο παλάτι της βασίλισσας του Χιονιού)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Φεύγοντας και από το σπίτι της Κοκκινোসκουφίτσας, ο Μικρός πρίγκιπας φανερά απογοητευμένος και επειδή είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και σκέφτηκε ότι το τριαντάφυλλό του θα φοβόταν, αποφάσισε να κάνει μια τελευταία στάση στο βόρειο τμήμα του πλανήτη... στο παλάτι της «Βασίλισσας του Χιονιού». Εκεί, μια δυσάρεστη έκπληξη τον περιμένει...

(Ο Μικρός Πρίγκιπας, καθώς ανοίγει την πόρτα, αντικρίζει το παλάτι να λιώνει και τα τρία ζωτικά της Βασίλισσας πανικοβλημένα)

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Συγγνώμη... μήπως είδατε το τρι... (τρομαγμένα). ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ;;;

ΞΩΤΙΚΟ 1: Ποιος είσαι εσύ;

ΞΩΤΙΚΟ 2: Φύγε γρήγορα! Τρέξε να σωθείς!!!

ΞΩΤΙΚΟ 3: Το παλάτι καταστρέφεται!

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Παναγία μου! Πώς είναι δυνατόν να λιώνουν οι πάγοι μετά από τόσα χρόνια;

ΞΩΤΙΚΟ 2: Για κουβέντες είμαστε τώρα; Φύγε μην πάθεις το ίδιο με τη Βασίλισσα του Χιονιού!

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Γιατί, τι έπαθε η βασίλισσα; Έχει σχέση με το κακό που έκαναν οι άνθρωποι στον πλανήτη;

ΞΩΤΙΚΟ 3: Εξαιτίας της ρύπανσης του περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η θερμοκρασία όλων των πλανητών έχει ανέβει υπερβολικά! Έτσι λιώνει ό,τι είναι από πάγο.

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Και η Βασίλισσα του Χιονιού;

ΞΩΤΙΚΟ 1: (διστακτικά) Δυστυχώς... ναι.

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Τότε φεύγω γρήγορα! Ελπίζω τουλάχιστον εσείς να καταφέρετε να σωθείτε!

Εικόνα 6

(Βλέπουμε τον Μικρό Πρίγκιπα τρομαγμένο, να τρέχει όλο και περισσότερο, προσπερνώντας διάφορα μέρη χωρίς καν να κοιτάει που βρίσκεται)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μετά από όλα αυτά, ο Μικρός Πρίγκιπας έφυγε τρέχοντας από τον πλανήτη των παραμυθιών, ανησυχώντας όλο και περισσότερο για το τριαντάφυλλό του. Ο μόνος πλανήτης που έμενε, ήταν η Γη. Ήλπιζε να βρει εκεί το λουλούδι του. Έχει ακούσει ότι τα πράγματα στη Γη είναι καλύτερα. Όντως είναι;;;

(Τον βλέπουμε να ανακουφίζεται επειδή έφτασε επιτέλους στη Γη, αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του μια χωματερή με πεταμένα σκουπίδια παντού)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έφτασε στη Γη, αλλά το θέαμα που αντίκρισε δεν ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε να δει... Ένας τεράστιος σκουπιδότοπος...

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Τι είναι εδώ;;; Πού βρίσκομαι;;; Μυρίζει πολύ άσχημα! Αποκλείεται να βρω εδώ το τριαντάφυλλό μου!

Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα απ' τον πλανήτη των παραμυθιών!

(αγανακτισμένα) Εδώ δεν βλέπω ούτε δηλητηριασμένα φρούτα, ούτε σκοτωμένα ζώα, ούτε πάγους που λιώνουν!

Αλλά ένα μέρος που αντί για δέντρα και φυτά, είναι γεμάτο με σκουπίδια και άχρηστα πράγματα!!!

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε ένας άνθρωπος για να τα μαζέψει! Τα αφήνουν να μολύνουν τη φύση και συνεχίζουν να περπατούν

ανενόχλητοι! Άραγε δεν τους ενοχλεί αυτό το ΑΠΑΙΣΙΟ θέαμα;;; Τόσο συνηθισμένοι είναι σε αυτό;;;

Θέλω να βρω το τριαντάφυλλό μου και να φύγω αμέσως! Να μην χρειαστεί να ξανάρθω ποτέ σε αυτό το μέρος!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ενώ ήταν έτοιμος να φύγει, ξαφνικά, κάτω από κάτι σκουπίδια βλέπει κάτι γνώριμο! Ήταν το τριαντάφυλλό του! Αλλά...

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Σε βρήκα!!! Αχ, πόσο ανησύχησα για σένα! Είσαι καλά; Γιατί έφυγες από τη γλάστρα σου; Μίλα μου! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ; Σε παρακαλώ μίλησέ μου!!!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Δυστυχώς, από την ξηρασία που επικρατούσε και από όλα τα άλλα προβλήματα της ρύπανσης, το τριαντάφυλλο είχε μαραθεί... Και κανένας δεν πήγε να το βοηθήσει.

(Ο Μικρός Πρίγκιπας, θυμωμένος από τις πράξεις των ανθρώπων κάθεται πάνω από το τριαντάφυλλο και κλαίει)

(Ο Αφηγητής πλησιάζει τον Μικρό Πρίγκιπα, τον χαϊδεύει και φεύγει από τη σκηνή)

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Γιατί μαράθηκες τριανταφυλλάκι μου;;; Τι έγινε; Φταίει η κατάσταση που επικρατεί εδώ; Φταίει η αδιαφορία των ανθρώπων;;;;;

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αυλαία